

Vraag het aan Morya



Ook jij kan iets doen voor de wereld

“Op deze wereld zijn er werkelijk goede mensen die vanuit de goedheid, vanuit de eerlijkheid leven en daardoor het leven op deze aarde meer mogelijk maken en tot een grotere mogelijkheid brengen. Maar ook jij kan dat. Als je in je eigen leven eerlijk bent, verschuiven er een aantal dingen, worden er een aantal dingen mogelijk die anders onmogelijk zouden geweest zijn of gebleven zijn.

Innerlijk is het uiteraard zo dat je niet alles kan weten: waar je leven naartoe gaat, waar je mee bezig moet zijn, welke keuzes je moet maken... Maar als je eerlijk bent in kleine dingen worden ook de grote dingen duidelijk en dit is werkelijk heel belangrijk.

Op dit moment zijn er inderdaad grote problemen op deze aarde, je kan dat ook overal zien. Maar in de oorspronkelijkheid van je leven is er wel zoiets als een gevoel van verwantschap met bepaalde mensen, met bepaalde groepen mensen, met bepaalde volkeren. Wees daar eerlijk in. Het is niet dat je wat dan ook moet doen, het is niet dat je jezelf moet verplichten om bepaalde zaken te doen, maar als je eerlijk bent, zal je van binnenuit het gevoel hebben: nu kan ik dit doen. Dat wil niet zeggen dat je daarin je hele leven moet bepalen. Dat wil wel zeggen dat je vanuit die houding, vanuit die eerlijke houding een aantal zaken leert zien en begrijpen die op een goede manier kunnen uitwerken, op de eerste plaats in je eigen leven maar ook in je onmiddellijke omgeving of werkelijk naar de wereld toe.”

A handwritten signature in dark blue ink that reads "M. Morya". The signature is fluid and cursive.

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Bezinning 6: De wereld in verandering”
(uit hoofdstuk 6: ‘Eerlijkheid lost de raadsels op’) © Mayil.com

Datum: ___/___/___

Online advies nr. 483

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:


